

KRAVLENISSERNE KOMMER

Kravlenisserne kommer

er en jule/rime historie på 24 dage, som både kan bruges privat og i institutioner/skoler. I løbet af de 24 december dage, flytter der hver dag nye kravlenisser ind.

Forberedelse:

Læs verset højt for dig selv inden du skal læse for dit barn/børnene.
Så kender du det på forhånd og ved hvor eventuelle tryk skal være.
Klip dagens kravlenisse ud så du har den klar, når I skal læse historien.

Du kan vælge, at læse historien op som den er og placere kravlenisserne i samarbejde med børnene eller du kan gøre dig overvejelser om der er særlige ord og åbnende spørgsmål, som I skal snakke om, så børnene bedre kan forstå historien og reflektere over særlige ord/spørgsmål. Gør det til noget særligt at læse denne historie, skab en hyggelig stemning og forbered børnene på, at nu skal de høre en nisse historie.

Det er en god ide, at pædagogen i store træk fortæller, inden hun starter, hvad det går ud på:

” I dag er det den 1. december og så er der jo kun 23 dage til juleaften. Jeg vil fortælle jer en lille historie hver dag om nogle kravlenisser. Der er nogle der er glade og sjove, tykke og tynde og de gør forskellige ting. I vil møde nogle nye hver dag som vi skal placere rundt omkring i huset/ børnehaven, de hedder kravlenisser.

Først vil jeg læse verset højt hvor I skal være stille og lytte og bagefter snakker vi om nogle bestemte ord og så læser jeg den igen. Er I klar til at høre historien? ”

På siderne er der forslag til fokusord/åbnende spørgsmål ved hvert vers.

Der er også forslag til diverse aktiviteter, hvis du har lyst til det.

Læs hele historien igennem og forbered dig på det du/I har lyst/tid til.

Hvis du vælger det hele, så er der en huskeliste.

Måske kan du selv få andre ideer?

Du kan evt. printe kravlenisserne ud til alle børnene som de kan tage med hjem hver dag og sætte op derhjemme.

De findes både som farvelagte og uden farver, så kan børnene selv farvelægge.

Printes ud på tykt papir.

Til historien hører også et billedlotteri med udvalgte ord.

Der findes også en mini udgave af historien, som du kan printe ud til børnene og give dem i gave d. 24 december

Forslag: En udklædt julemand, kommer ind og deler gaver ud, ligesom i historien.

Den findes både med og uden farver. (malebog stor & lille)

God fornøjelse!