

1 december fyldt med glæder
kravlenisser hygge spreder.
En masse nisser flytter snart her ind
der bliver nemlig et stort rykind.
Den første nisse der kommer
hun har fyldt sine store lommer.
I lommerne er der kager
og masser af søde sager.
Hun må sidde på min kagedåse
jeg kalder hende Nissepigen Åse.

1



2 december tænk engang
denne måned er virkelig lang!
Men heldigvis kommer der gæster
jeg kan høre nogen der hvisker.
Så banker de på min rude
og jeg er lige ved at tude.
Har glædet mig til at de kom
det er Nisse Line og Nisse Tom.
De er mine ældste Nisse venner
jeg dem ind af døren gæmmer.
Vi kysser og vi krammer
de skal bo i mine rammer.

2



3 december det banker på min dør
og jeg bliver straks i godt humør.
Jeg ser den sødeste julemus
hun får et kæmpe jule knus.
Hun står med den største taske
jeg kan høre nogen gnaske!
Så lukker hun tasken op
og 3 små muse hoveder titter op...
En lille muse flok
med hver deres slikkestok.
Jeg ved præcis hvor de skal bo
her i min æld gamle sko.

3



Den 4. december det er i dag
jeg strækker mig med velbehag.
Skynder mig hurtigt ud af min seng
for niseflokken kommer her hjem.
Det er 3 små drillenisser
de er nogle værre bisser.
De laver meget sjov
uden at be om lov.
De skal alle bo i min stue
i min kæmpe nisse hue.
Så kan de hurtigt smutte væk
når de har lavet gæk

4



5 december ude det blæser
jeg sidder her i stuen og læser.

Og pludselig i min bog
ser jeg en nisse i et tog.

Han har kørt fra side 1 til 9
tænkte han var kørt forbi.

Så kørte han tilbage til side 8
godt han ikke blev borte.

Heldigvis så fandt han mig
da han ledte på sin vej.

Han skal køre langs mit panel
og toget skal være fyldt med kanel.



6. december den er lang
pludselig hører jeg katte sang.
Hvad er det jeg ser
endelig er nisse katten her.
Den miaver og den spinder
mon den godbidderne finder?
Jeg har gemt dem rundt omkring
og under mange af mine ting.
Katten smutter hurtigt forbi mit ben
spurter over stok og sten.
Finder det som jeg har gemt
for den var det nu temmelig nemt.



7 december hvem kommer i dag?

Jeg kan høre små vingeslag.

De lander på min hånd

Ih hvor var det godt de kom.

Lille Nisse Nor og hans ven
ravnen som han kalder Svend.

Nisse Nor og den flotte ravn
løber lige i min favn.

Nisse Nor han får risengrød
og Svend han får sit eget brød.

Svend den flotte ravn
kan gøre meget gavn.

Han kan krummer under bordet finde
det er det han har i sinde.

Når han krummerne gnasker
han glad med vingerne basker.

7



8 december en luftballon jeg pludselig ser
og tænk den lander lige her.

Lige på min måtte
de nisser er meget flotte.
I deres nissejakkessæt
og i hånden en fin buket.

Tænk den er til mig
det er forglemmigej.

De kysser min hånd og bukker
straks de mit hjerte hugger.

Jeg må dem hellere byde
noget lækkert de kan nyde.
Jeg finder konfekten frem
og serverer det for dem.



9 december en gammel nissefar
han er så hyggelig og så rar.
Vejen hertil var lang og hård
jeg gir ham mad og en lille tår.
Han siger han er træet
nu hvor han er mæt.
Jeg hjælper ham ind i stuen
her kan han finde roen.
Sætter ham i min bedste nisse stol
oven på min smukkeste reol.
Han sidder der og blunder
jeg kalder ham gamle nisse Gunner.

9



10 december jeg får fint besøg
og de står der helt pænt i kø.
5 lyserøde patte grise
de er alle meget vise.
De læser mange bøger
når de mig besøger.
De læser hver eneste dag
De holder af ro og mag.
De elsker alle katten
så den læser de for om natten.
Katten kan godt li eventyr
især når historien handler om dyr.
Som tak gir katten en ridetur på ryggen
rundt og rundt i hele mit køkken.

10



11 december 2 nisser fjoller
mens de om hinanden holder.

En lav og så en høj
og klædt i samme tøj.

De er bedste veninder
og de har æblekinder.

De har store ører
og de er lidt skøre.

Jeg ved hvor de skal være
for de er så kære.

De skal hænge ned fra min lampe
og hver dag gi mig latter krampe.



12 december en Nisse kone
hendes navn er Nisse Lone.
Hun har altid forklæde på
og hun er meget let på tå.
Hun bor i mit køkken
for hende er det lykken.
Hun elsker at koge og bage
det gør hun alle dage.
Hun fylder mange fade
og alle bliver så glade.
Hun bager til kage dåse
og lommerne på nisse Åse.
Mad til vores maver
det er det hun laver.

12



13 december en nisse løber rundt
hvilket jo faktisk også er sundt.
På fødderne har han løbesko
hvor mon han ku tænke sig at bo?
Tror han skal bo derude
så kan han kigge gennem min rude.
og han kan altid tage sig en spurt
jeg kalder ham løbe nisse Kurt.
Når jeg appelsiner til ham køber
han løber og løber og løber.
Løbe rekorder han ofte slår
år efter år efter år efter år.
Måske han sku finde en kvinde
og spurte efter hende.
Så kan de løbe sammen
Og leve i fryd og gammen.

13



14 december jeg ser de to
nisser med de store sko.
De har kæmpe fødder
og de elsker pebernødder.
Så i mit kræmmerhus
kan de leve i sus og dus.
Og guffe alle de kager
som nissekone Lone bager.
Og de får tykke maver
når de kager gnaver.
Når der ikke er flere
og de kan spise mere.
Så kommer nissekone Lone forbi
og fylder ekstra pebernødder i.

14





15 december ude står en nissepigé´
hun medbringer både skøjter og ski.

Hun hilser og hun snakker løs
hun er en rigtig pludre tøs.

Hun har en besynderlig trang
til at snakke dagen lang.

Hun kan løbe på min bakke med vat
for enden er et spejl der er glat.

Så kan hun altid stå på ski
for hun er en aktiv nissepigé´.

Og hun kan løbe på sine skøjter
lige til isen sprøjter.

Jeg må finde et sted til hende
hvor ordene kan rende.

Ved musene kan hun bo
for af sko har jeg nemlig to.

Hos dem kan hun gøre nytte
for de vil gerne lytte.

16 december 2 forelskede nisser
der står derude og kissemisses.

Tykke og tynde
de er så skønne.

Tynde Nisse Molly er høj og lang
Hun bryder altid ud i sang.

Tykke Nisse Max er hendes kærlighed
det er noget alle verdens nisser ved.

De kysser hele dagen lang
lige til det bliver solnedgang.

De vil sprede glæde
det ved vi allerede.
I min vindueskarm
mens de sidder arm i arm.



17 december et festligt lag
er nu kommet under mit tag.
Det er Nisser der lystigt spiller
og mine ører de kilder og kilder.
Nisse Klavs med en tromme
spiller lige til dagen er omme.
Nisse Gitte med sin violin
lyden den er virkelig fin.
Nisse Line klimprer på sit klaver
hun spiller bare mer' og mer'.
På stuebordet kan de sprede
en hel masse vidunderlig glæde.



18 december en Nisse der prutter
og med det samme jeg beslutter.
Han skal bo på mit toilet
så kan han prutte som en raket.
Han kan sidde der og fise
og prutte en dejlig julevis.
Når jeg så skal tisse
kan jeg synge sammen med nisse.
Jeg skråler og han prutter
han med sin numse trutter.
Vi griner og vi pjatter
alle kan høre vor latter.

18



.Den 19 december kommer en bus
chaufføren er Nissen Julius.
Han bringer en hel flok dansemus
og de får alle et kæmpe knus.
De tripper de vil danse
de er ikke til at standse.
Nu danser de i min stue
rundt om en nissehue.
De danser til nissernes skønne sange
og prøver hinandens haler at fange.
Nissen Julius holder øje med katten
han spejder både om dagen og om natten
Musene gemmer sig under huen
Når katten er i stuen



20 december jeg hører et suk
og ser en kogle den er smuk.

Tænk nissen har fundet den på sin vej
og slæbt den hele vejen til mig.

Nu er han temmelig træt
så han får en taburet.

Han må hvile sine fusser
han hedder Nisse Nuser.

Han får øje på nisse Gunner
der sidder i stolen og blunder.

Ved ham vil han gerne være
de er nemlig begge lidt sære.

Og nu er de så to
der kan li fred og ro.



21 december udenfor min dør
en snemand jeg har aldrig set ham før.

Ih du milde

han er virkelig lille.

Han må ikke smelte

for så vil han jo vælte.

Jeg giver ham nissehue på

og vanter der er lysegrå.

Et halstørklæde han også får

for kulden den er meget hård.

I køleskabet kan han stå

og madpakkerne passe på.

21



22 december hvem ser jeg der?

tænk nu er de endelig her.

Yngste nisse der knapt kan gå
ældste nisse ligeså.

En med ble og en med stok
de skal vist bo i min julesok.

Ældste nisse beretter om gamle dage
alt imens han klør sig på sin hage.

Yngste nisse er lutter ører

sutter på sut imens han hører.

I julesokken sover de sødt
for her er naturligvis ganske blødt.

22



Den 23 december et kæmpe nys
puster nu ud mit kalenderlys.
Det kan nok ikke være andet
end Nyse Nisse der er landet.
Han kommer rigtigt hurtigt frem
det passer lige i mit kram.
For lillejuleaften er denne dag
og så er det jo ingen sag.
For ham at slukke træets lys
han kommer med et kæmpe nys.

23



24 december det er i dag
vi fejrer det med fødselsdagsflag.
For i dag Jesus til verden kom
vi spiser og drikker og fylder vor vom.
Den sidste Nisse vil komme i dag
og det vil blive et festligt lag.
Mon ikke han i aften banker på min dør
det har han gjort så mange gange før.
Hos nogen kommer han af skorstenen ind
og klapper alle på deres kind.
Vi får alle lov at sidde på hans skød
ja denne nisse er rigtig sød.
Han griner og skægget ryster under hans tud.
for han deler masser af gaver ud.
Vi smiler alle til hinanden
for det er nemlig JULEMANDEN.

24

