



”Er der nogen, der tror på nisser?”

1. december - "Er der mon nogen, der tror på nisser?"

Langt ude på landet – oppe på loftet, på en gammel og forladt bondegård, boede en gammel nisse. På bondegården boede der ikke nogle mennesker mere, de sidste var en familie med 4 børn – 2 piger og 2 drenge, men de var flyttet ind til byen.

Nissen følte sig rigtig ensom – der var ikke mere lyden af glade børn, duften af nybagte kager – og det værste af det hele! Der blev aldrig mere stillet en skål risengrød med en god klat smør i og et krus juleøl – op på loftet til ham.

Nissen sad på en gammel trækasse og så sig trist omkring:

" jeg tror jeg pakker min kuffert, og rejser ind til den store by!"

Der var ikke langt fra tanke til handling –

i løbet af nul komma fem, var nissen parat til den lange rejse ind til byen.

Det var begyndt at sne – snefnuggene faldt støt og roligt – det var godt at han havde taget den varme nissehue på samt halstørklæde, vanter og han havde også fyldt godt med halm i træskoene.

Så afsted mod byen!

Hvordan mon Nissen kommer ind til byen?



2. december - "Er der mon nogen, der tror på nisser?"

Vejen til byen var lang, og der lå allerede storeedriver af sne på vejen. Nissen så sig omkring – det var jo snart aften – mon ikke han kunne finde et godt sted, hvor han kunne overnatte?

Et godt stykke fremme, fik han øje på en gammel mølle!

" Mon ikke det er et godt sted at overnatte?", tænkte han, " måske jeg er så heldig, at der er nisser på stedet, og måske de giver en vejfarende en portion grød?"

bare ved tanken om grød, begyndte hans mave at gi` lyd fra sig,

" Du er godt nok sulten!" tænkte han og klappede sig på maven.

Han skyndte sig alt hvad han kunne. Tænk - Om der var nisser!

Og tænk om de havde risengrød med en god klat smør, kanel og sukker?

Nissen slikkede sig om munden og kunne næsten allerede smage den dejlige grød!

Endelig stod han ved møllens dør. Der var ikke mange lyde inde fra møllen, og der så helt mørkt og tomt ud! Men nissen havde sine gode manerer, så han bankede pænt på døren og ventede – han bankede en gang til! Stadigvæk ikke en lyd, og ingen kom og åbnede døren!

Så tog han fat i håndtaget og åbnede døren – smuttede indenfor og råbte:

" Hallo – hallo! Er der nogen hjemme?"

Jeg er blot en lille nisse, der er på vej til den store by. Jeg mangler et sted, hvor jeg kan overnatte til i morgen!"

Først var der helt musestille – men så så han et lille lys, der bevægede sig i retning af, hvor han stod.

Hvem mon det kan være der lukker op for Nissen?



3.december - "Er der mon nogen, der tror på nisser?"

"Halløj! Hvem der?" råbte Nissen – lyset kom nu helt tæt hen til ham, og han kunne se, det var en meget gammel nisse, der stod foran ham!

"Velkommen til min ringe bolig" sagde den gamle nisse,  
" det var dog herligt med lidt selskab langt om længe!"

Den gamle nisse stillede lygten på gulvet og rystede nissens hånd godt og grundigt!

"Så du er på vej til byen?" spurgte han og plirrede med sine små øjne, "Hvor kommer du fra?"

" Jeg boede hos en familie langt ude på landet, en familie med 4 børn, men de flyttede ind til byen! Jeg blev i huset og håbede på, der ville flytte en ny familie ind! – men nu har jeg været alene i 2 år og huset blev mere og mere forsømt!"

"Så du vil prøve at finde en ny familie inde i byen?"

" Ja! Jeg håber jeg kan finde nogle, der stadigvæk tror på nisser"

" Der er jo ikke så mange mennesker, der tror på os nisser mere, snart går vi helt i glemmebogen!" svarede den gamle nisse. " Jeg har desværre ikke så meget, jeg kan byde på – men en god portion valnøddegrøn med hakkede hasselnødder – det kan jeg byde på!"

"Det lyder skønt! Min mave er helt tom, den har ikke fået noget grød i lang, lang tid!"

Den gamle nisse fløjtede og to mus med deres 6 unger kom til syne,

"hils på mine venner og hjælpere - sammen har vi samlet forråd ind til hele vinteren!"

Nissen lattede på huen og sagde pænt goddag og snart sad de alle bænket om bordet og spiste valnøddegrød.

**Kender I nogen der tror på nisser?**



#### 4. December - "Er der mon nogen, der tror på nisser?"

Da alle var mætte – ja, Så trængte de til en god nats søvn – den gamle nisse havde heldigvis godt med dejlig halm man kunne putte sig i og snart hørtes der en højlydt snorken.

Da solen sendte de første stråler ind gennem vinduet i møllen og kildede dem alle på næsen, var det tid til at stå op.

Musene serverede ristede hasselnødder og en bid ost.

Nu var det tid til at komme videre, nissen måtte finde en ny familie hvor han kunne bo. Han sagde pænt farvel og tak for husly og begav sig videre ud i verden. Vejret var dejligt, det var holdt op med at sne og solen skinnede ned fra en blå himmel. Nissen traskede rask af sted. " Halløj!" var der en der råbte. Nissen stoppede op, så sig omkring og fik øje på en snemand.

"Det er ellers ikke så tit man ser en nisse!" Snemanden løftede på sin bowlerhat og bukkede, så meget som en snemand nu kunne bukke uden at gå midt over.

Nissen løftede også på sin hue og bukkede, det bedste han havde lært.

"Du har da været heldig med vejret, frostvejr og solskin, lige vejr for en snemand!"

Snemanden nikkede: " Ja! Det er rigtig dejligt vejr – men solen skal nu ikke skinne al for længe, jeg er allerede begyndt at dryppe i nakken og min gulerodsnæse må ikke falde af!"

"Så må vi da håbe, der snart kommer lidt sne igen, så vi kan få lidt sne i skægget!" nissen så op på himlen, " Jeg kan se et par sneskyer et stykke væk, så bare rolig, du smelter ikke væk lige med det samme!"

"Hvor er du på vej hen, nissefar?"

"Jeg vil ind til byen og finde en familie, der tror på nisser og de skal helst være gavmilde med risengrøden og nisseøllet!"

"Så vil jeg ønske dig god tur!" snemanden lettede på hatten igen, " jeg håber du finder en god familie."

**Hvordan mon snemanden kunne tale?**



5. December - "Er der mon nogen, der tror på nisser?"

Nissefar travede videre. Det blev mere og mere koldt, det var begyndt at sne, og ikke nok med det, det blæste også en halv pelikan.

"Splitte mine bramsejl! Jeg må vist hellere finde et sted, hvor jeg kan overnatte, inden jeg får al for meget sne i næsen og frost i skægget!"

Nissen satte hånden op over øjnene, så han bedre kunne se langt – han kiggede næsten hele vejen rundt, men så fik han øje på et lille hus i skovkanten! "Der var jeg heldig! Det var da i sidste øjeblik, inden jeg var blevet til en snemand!" tænkte nissen, og skyndte sig al det han kunne og inden længe stod han ved døren. Han bankede nisse signalet 3 små bank, 2 store og et lille bitte et. Nissen syntes, der gik utrolig lang tid inden der var nogen, der åbnede døren – men endelig gled døren op og rigtig gammel nisse åbnede døren på klem.

"Godaften i stuen!" nissen littede på huen, "kan man måske få lov til at overnatte her?"

Den æld gamle nisse missede med øjnene – han kunne næsten ikke tro sine egne to øjne, en rigtig nisse!!!

"Kom indenfor i varmen, det er dog et herrens vejr derude!" den ældgamle nisse trådte til side, og lod nissen komme ind.

"Sch!" Sagde den ældgamle nisse " du skal være musestille, mennesket som bor her sover, og han bliver sur, hvis jeg larmer!"

Nissen nikkede og fulgte efter den ældgamle nisse – op ad trappen til loftet!

"Tag dine træsko af, de larmer!"

"Hvad bringer dig på disse kanter?" og så måtte nissen fortælle om hans afrejse fra det gamle bondehus og hans ønske om, at komme ind til byen.

"Ja! Der er jo ikke mange, der tror på nisser mere!" den ældgamle nisse rystede sørgmodigt på hovedet, "men mit menneske tror heldigvis stadig på nisser, han sætter hver dag en skål grød frem til mig og om søndagen får jeg et godt glas nisseøl!"

"Så du er vel sulten og træt efter den lange gåtur?" den ældgamle nisse hentede en skål grød, som de delte! Inden længe meldte søvnen sig og med god mad og en tår nisseøl i maven – varede det ikke længe før de begge snorkede!

Hvordan mon man misser med øjnene? Kan I vise det?



6. December - "Er der mon nogen, der tror på nisser?"

Efter en god nats søvn og lidt morgen grød i maven, var det tid til at komme videre, på jagt efter en ny familie, der trængte til en nisse i huset.

"Må du få held med din rejse!" den ældgamle nisse trykkede nissen hånd, " og hvis du ikke finder, hvad du søger, ja så er du velkommen her!"

"Jeg siger mange tak for god grød og overnatning" nissen lettede på huen, " jeg håber og tror, at der findes en familie til mig, men hvis ikke, så kommer jeg tilbage!"

Det sneede stadigvæk en smule, men heldigvis blæste det ikke mere. Han fløjtede en glad melodi, mens han vandrede ud af landevejen. Da han havde gået et par timer, var det allerede ved at blive mørkt og han måtte se sig om efter et sted, hvor han kunne overnatte. Et stykke længere fremme lå en købmands butik.

" Mon ikke jeg kan få et måltid mad der og lidt halm til at sove i?" tænkte nissen. Han gik om til bagdøren og bankede nissesignalet – 3 små bank, 2 store bank og et lille bitte et. Der gik ikke lang tid, så blev døren åbnet. En nissekone og hendes 2 nissebørn kiggede ud.

Nissekonen slog hænderne sammen i bare begejstring " Jamen dog! En rigtig nisse! Vi ser ellers aldrig fremmede nisser her! – kom ind, kom ind"

Nissen lettede på huen og gik ind i huset, "Mange tak, kære frue!" – nissekonen råbte på sin nissemand og ned af trapperne kom nissen Bastian i fuldt firspring. "velkommen, velkommen! Hvad bringer dig til disse kanter?"

Og så måtte nissen fortælle hvorfor, hvordan og hvad han ledte efter og hvem han havde mødt på sin vej.

Nissen Bastian lyttede og udbrød så:" så findes der flere nisser derude! Her gik vi og troede, vores familie var den allersidste nissefamilie!"

Nissemor dækkede op til aftengrød, og snart sad de alle sammen rundt om bordet, og snakken gik. Efter et par nissehistorier og et par nissesange var alle trætte og snart hørtes der højlydt snorken.

**Kan I huske hvorfor Nissen ville ind til byen?**

