

13.december - "Er der mon nogen, der tror på nisser?"

Solen var på vej ned, og om ikke længe ville natten hilse på!

Men han var en heldig nisse– derinde mellem de høje graner så han et lille træhus – det så lidt faldefærdigt ud, men pyt! Han ville få tag over hovedet.

Det var et hyggeligt lille hus, der var en divan, et bord og en lille brændeovn.

Han skyndte sig ud og fik samlet lidt brænde sammen, fik tændt op i ovnen, spiste lidt nødder, som han havde fået af skovtroldebørnene. Han lagde sig på divanen og faldt straks i søvn.

Han sov lige til det blev lyst igen – fik tændt op i brændeovnen med resten af træet han havde samlet sammen om aftenen, spiste lidt flere nødder og snart var han klar til at vandre videre!

Han åbnede døren og så der var faldet en hel del sne i nattens løb, men videre det skulle han!

Puha! Det var hårdt at gå i al den sne!

"Du ser ud til at kunne bruge lidt hjælp!" nissen så sig forvirret omkring, det var Mikkel ræv der var ude på en morgentur.

"jo mon ikke!" svarede nissen, " men jeg skal ind til byen"

"Hvad vil du dog der, der er er kun asfalt og en masse biler?" ræven så forundret på ham.

Så måtte nissen jo fortælle hele historien en gang til om hvorfor!

"Nåh! Så kan jeg bedre forstå at du vil ind til byen"

Mikkel ræv nikkede," skal jeg ikke følge dig derind?"

"Det ville være så dejligt!" nissen smilede.

"Så hop op min ryg, så skal du hurtig komme til byen!"

Tror I at ræven kunne tænke sig at bo i byen sammen med Nissen?



14.december - "Er der mon nogen, der tror på nisser?"

Nu gik det stærkt – Mikkels løb, det bedste han havde lært og snart var de inde i byen!

"Ja, så er vi her!" sagde Mikkels løb, " nu håber jeg, du finder en god menneskefamilie med en masse børn, du kan lave nissesjov med!"

"Tak for turen Mikkels løb. Jeg var også godt træt i mine små ben, men på din ryg gik det vældig hurtigt! Du må hellere vende tilbage til skoven"

Mikkels løb vendte om og løb tilbage til sin skov – nissen så sig nysgerrigt omkring, hvor var der bedst chancer for en familie med børn???

Der var ikke meget liv i byen – ingen børn i haverne – ingen voksne der snakkede hen over hækken.

"Gud ved hvor alle menneskene er henne?"

nissen talte højt med forundring i stemmen, men det var kun ham selv, der kunne høre det!

Nå! Men om ikke andet, så kan jeg da begynde at kigge ind ad vinduerne i husene, og se om jeg kan se tegn på om der bor børn.

Det første hus på vejen, var et gult murstenshus – i vinduet var der en masse grønne planter og i et af vinduerne lå en sort kat og slikkede solskin. Nissen kiggede langt ind i stuen, og fik øje på en gammel bedstefar, der sad i en stol og læste i en tyk bog.

Nej! Det var ikke det hus han skulle flytte ind i - så han gik videre til det næste hus.

**Hvordan tror I at man kan se om der bor børn i huset?**



15. december - "Er der mon nogen, der tror på nisser?"

I det næste hus han nærmede sig – kom der pludselig en stor hund gøende imod ham!

Vuf vov vuf vov – det var en arrig fætter, men nissen var ikke bange for ham!

"Hvad gør du for?" – hunden standsede brat op og gloede på nissen.

"Hvem er du og hvad vil du her?" vuffedes den.

"Jeg er da en nisse, det ved alle og enhver!" svarede nissen roligt.

"En nisse! - Hvad er en nisse?" "Ja, jeg kan jo godt se, at du ikke er et menneske – men hvad er du så?"

Så måtte nissen fortælle alt hvad nisser laver, og hvad de specielt laver op til jul.

"Og nu er jeg kommet til byen for at finde en menneskefamilie, jeg kan flytte ind hos - og der skal helst være et par børn. Er der nogen børn hos dine mennesker?"

"I mit hus er der ingen børn! Heldigvis!", svarede hunden.

"Hvorfor siger du heldigvis? Børn er da bare sjove og det er morsomt, at lave nissesjov med dem!"

"Jeg er for gammel til at lege med småbørn, jeg vil hellere passe på huset, spise min gode hundemad og så bare putte i min hundekurv!"

"Nu du siger mad! Min mave rumler, jeg har ikke fået noget at spise siden i går! Du har vel ikke et eller andet du kan byde mig?" spurgte nissen.

"jo, der er helt sikkert noget i køkkenet, du kan spise – følg bare efter mig!"

Hunden, hvis navn var Walter, førte nissen igennem hundegården og ind i huset af hundelemmen.

Og ganske rigtigt - på køkkenbordet stod et fad med dejlige røde æbler og et par bananer – nissen kravlede op på bordet og tog en banan. "Skal du ikke ha` noget?"

"Nej tak! Jeg spiser kun hundemad - ikke frugt!" svarede hunden og luntede hen til sin hundemad.

Da de havde spist, tog de sig begge en lille lur i hundekurven!

**Hvad er det nu nisser laver op til jul?**



16.december - "Er der mon nogen, der tror på nisser?"

Nissen vågnede ved, at hunden Walter begyndte at gø og logre med halen. Hundens mennesker var kommet hjem!

"Jeg må hellere komme videre!" hviskede nissen i Walters øre, "ved du hvor, der bor nogle mennesker med børn?"

"Vuf, vuf! Længere ned ad vejen bor der børn i flere af husene! Held og lykke med at finde et godt sted du kan bo!"

Nissen smuttede ud af hundelemmen og gik ned ad vejen – der var et hus, rødt med sort tag, en lanterne lyste og det så rigtig hyggeligt ud.

"Jeg tror jeg prøver dette her!" tænkte nissen højt – i det samme blev døren åbnet og en stor dreng kom ud – han tog styrthjelm på og kørte afsted på sin knallert.

"Jeg håber! Der er flere børn end ham i huset!!"

Nissen var nu kommet ind i køkkenet – moren i huset var i gang med at sætte opvasken i maskinen – sådan en tingest havde nissen aldrig set før! Og han fik et lille chok og hoppede en smule, da maskinen gik i gang.

Han listede videre ind i huset, men der var ikke tegn på, at der fandtes småbørn. Faren sad og så på et apparat, hvor der var en masse billeder på!

"Gu`ved hvad sådan en tingest hedder?" han blev lidt nysgerrig og satte sig i sofaen og kiggede med, men det varede nu ikke særlig længe, så kedede det ham og han gik videre på opdagelse! Men nej! Der var ingen småbørn i det hus.

"Jeg tror jeg finder et sted, hvor jeg kan få en god nats søvn, og så må jeg lede videre, når det bliver lyst!"

**Hvorfor tror I at Nissen aldrig havde set en opvaskemaskine før?**



17.december - "Er der mon nogen, der tror på nisser?"

Nissen listede op ad trappen til 1.salen –

han fandt et værelse hvor der var en masse forskellige ting stablet sammen.

"Det her rum passer rigtig godt til en god nats søvn, men min mave trænger til et eller andet!

Tror jeg lister ned i køkkenet og ser, om der er lidt spiseligt!"

Der var ikke langt fra tanke til handling – ned ad trapperne på strømpefødder, stille listede han ud i køkkenet. Heldet var med ham! På køkkenbordet stod en tallerken med en bolle med smør.

Han tog bollen med op til hans natlogi, og snart sov han sødeligt.

Tidligt næste morgen, før menneskene i huset vågnede, sneg han sig ned af trappen og ud i den friske morgenluft.

Han spejdede ned ad gaden og fik øje på et hus i træ.

" Det hus der! Der ville jeg godt bo! Jeg håber der bor en hel familie med en masse børn!"

Han gik så hurtig han kunne og snart stod han udenfor huset.

I haven kunne han se en gynge og en cykel der lå og flød – i en sandkasse lå en spand – og der stod en stolt snemand og skuede ud over hele herligheden.

I vinduerne hængte der julehjerter og små klippede nissemand.

"Her er julestemning! Nu håber jeg bare på de tror på nisser" tænkte nissen.

Han listede rundt om huset, der måtte være en dør han kunne komme ind af!

Han var heldig – køkkendøren stod på klem, og han smuttede indenfor i køkkenet.

Selvom alle beboerne i huset sad omkring spisebordet og spiste morgenmad - var der ingen, der opdagede, at der var kommet en nisse på besøg.

Hvordan kan det være at de slet ikke opdager Nissen?



18.december - "Er der mon nogen, der tror på nisser?"

Nissen satte sig på hug henne i et mørkt hjørne i køkkenet.

Han sad med et smil på læben og hørte på deres glade latter og al deres snak.

Et af børnene tændte kalenderlyset og sagde højt og tydeligt:

" Så er der bare 6 dage tilbage, så er det juleaften!"

"Ja og om 2 dage har vi juleferie!" grinede en lille pige med rottehaler.

En lille dreng så op på de 2 store børn, " Så kommer julemanden med julegaver!"

De 2 store grinede højt og hviskede til hinanden,

"Ja! Lad ham bare blive i troen, der findes hverken julemand eller nisser!"

Det hørte nissen, " NÅ! Så det gør der ikke, jeg skal vise jer, at vi nisser findes! Bare vent!"

Da hele familien var færdig med morgenmaden, skulle de skynde sig afsted på arbejde, den lille skulle i børnehave og de store i skole – 1,2,3 så var huset tomt for mennesker.

Nissen hoppede op på spisebordet – sikke mange lækkerier der var! – så nissen fik både havregryn, mælk og en kop varm te.

"Det gjorde godt i min mave!" mumlede han og slog en kæmpe bøvs,

" nu vil jeg gå på opdagelse og finde det sted hvor jeg skal sove i nat.

Nissen gik ind i stuen, der var pyntet op med lys, julehjerter og små nisser i filt.

Han spejdede rundt i stuen og tænkte "hvad kan jeg nissedrille dem med?"

Så fik han øje på en sort tingest, der lå på sofabordet, der var en masse knapper og nissen prøvede at trykke på en af knapperne – vupti! Så kom der et billede frem på en firkantet kasse og en masse lyd.

Nissen skyndte sig at trykke på knappen igen, lyd og billede forsvandt, som dug for solen.

"Denne her tingest er god til at gemme!" tænkte nissen og gik ud i køkkenet, åbnede en af lågerne på køkkenskabet og puttede den sorte dims ned i en gryde med låg.

**Hvad er det Nissen gemmer? Har I andre gode forslag til hvad Nissen kan lave af drillerier?**

