

# Pingvinen Polle.



Pingvinen Polle havde fået en rolle,  
hun kunne ikke lade vær med at fjolle.

Når hun i skole var,  
så var fjollepolle klar.

Hun lavede spas og ballade  
og alle kammerater var glade.

De grinede ofte af hende,  
hun stod for dem på pinde.



Hvis hun slog sig rigtig meget,  
når hun havde leget.  
Så slog hun en latter op,  
hun kunne ikke stop.  
Selvom det gjorde ondt,  
så fór hun fjolet rundt.



På hendes 6 års fødselsdag,  
faldt hun ned fra skolens cykeltag.  
Hun syntes det var flovt,  
men hun lod som om det var sjovt.  
De andre pingviner de så,  
at Polle havde svært ved at gå.  
"Pyt med det" sagde Polle  
"Det spiller ingen rolle."  
På vejen hjem hun ømmede sig,  
hun humpede og var meget bleg.



En dag var det rigtigt slemt,  
hun fik sin ene vinge klemt.  
Vingen kom i klemme i døren,  
hun sagde bare :”av for søren”  
Men det blødte faktisk vildt,  
så hun hulkede og hev efter ilt.  
Da hun så alt det blod,  
med det samme hun forstod.  
At hun skulle have hjælp,  
hun ku ikke klare det selv.



”Åh nej åh nej åh nej” hun skreg  
I” må altså hjælpe mig.”

Læreren kom hurtigt frem,  
lagde en forbindelse rigtig stramt.  
Polle hun græd og græd og græd,  
hun var blevet rigtig ræd,  
Tænk hvis vingen den røg af  
og hun ikke mere kunne sige goddag!  
Kammeraterne trøstede Polle  
og det spillede ingen rolle,  
at hun ikke begyndte at fjolle.

