

# FORÅR

Marts April Maj

Marts, april og maj,  
forår er kommet og hilser nu hej.  
Marts kan være virkelig hård,  
regnen tit mod ruden slår.  
Ræven den får unger så små,  
men de kan endnu ikke gå.  
De dier hos deres mor,  
i rævegraven hvor de bor.  
Rævefar sørger for kød,  
som er rævemors levebrød



På himlen ser vi fugleflokke,  
vores forår dem atter lokke.  
De kommer her til det varme nord,  
spiser og yngler, her hvor vi bor.  
Kørne kommer ud i det fri,  
og det kan de rigtig godt li.  
De springer, hopper og løber,  
og laver det mælk, som vi køber.



Ræveunger løber og leger,  
hugormen i solen steger.  
Landmanden pløjer og sår,  
det gør han år for år.  
Alting spirer og gror,  
og fugle synger I kor.





Pindsvinet kommer frem fra sit skjul,  
tænk at den sov, da det var jul.  
Den har sovet vintersøvn længe,  
til mad den helt sikkert vil trænge.  
Den leder efter orme og snegle,  
den snuser sig frem og vil ikke fejle.



Fugle piper og parrer sig,  
reder bliver bygget, det går som en leg.  
Snart kommer de første unger,  
de kræver mad med deres tunger



Forårs lam hopper frejdigt omkring,  
den grønne eng er nu deres seng.  
Der er hvide og sorte,  
og de laver små bitte lorte.  
Tøj af uld lavet af får,  
det er kommet fra deres hår.  
Når de er klippet, ser de tynde ud,  
man kan nu bare se deres hud.



Fugleunger flyver fra rede,  
de deres vinger vil nu sprede.  
De flyver ud i verden,  
tager på eventyr færden.  
Snart skal de selv finde mad,  
insekter ej mere på fad.  
De lyse grønne blade de kommer,  
nu vi tæt på det bliver sommer.