

EFTERÅR

September Oktober November

September, oktober, november,
efteråret sig frem nu kæmper.
Fugleflokke tar sydpå igen,
de er hinandens følgesvend.
Nu vil de til de varme lande,
og de flyver over vande.



Edderkopperne kommer frem,
nogle besøger måske dit hjem.
Korsedderkoppen bliver dog ude,
og laver et hjulspin foran din rude.
Den er spin mester arkitekt,
og den laver det helt perfekt.
Den venter på sit bytte,
og den vil nødigt flytte.
Fluerne flyver i nettet,
edderkoppen kan mærke spjættet.
Så vikler den sit bytte ind,
til dette bruger den også spind.



Efteråret pynter med farver så smukt,
og vi kan høste en masse frugt.
Bladene drysser fra træerne ned,
landmanden sår sin vintersæd.
Dagene bliver korte og nætterne lange,
med blikket kan du stjernesked fange.
Under den stjerne himmel,
kan man næsten blive svimmel.



Tusind Stære samles i flok,
i en kæmpe målestok.
Sort sol er ordet for dette,
når de fra træerne lette.
På himlen de danser så smukt
inden de tager på himmelflugt.
Sommerfuglene gemmer sig på loft og i skur,
de tager sig nu en lang vinter lur.
De venter på varmere dage,
hvor de livet kan genoptage.
Pindsvinet er på vej i sit vinterhi,
en bunke med kviste vi må den gi.
Eller en bunke med blade,
så bliver de rigtig glade

